



LA DULCE GUATEMALA

Nieuwsbrief Vivir en Amor december 2016

Beste Ve-a-sympathisanten,

Welkom bij onze nieuwsbrief. Er viel alweer heel wat te beleven bij Vivir en Amor. Wij willen jullie graag het relaas brengen.

Vivir en Amor in Guatemala

De promotoren (gezondheidswerkers) hebben het afgelopen jaar opnieuw bergen werk verzet. Zij vormen de motor en het hart van Vivir en Amor en verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden! Wij zijn dan ook verheugd om de komst van een nieuwe promotora in Yalanhuitz aan te kondigen. Zij heet Reina en staat voornamelijk Maria bij in het assisteren van bevallingen en helpt Francisco in de algemene consultaties. Zij is geboren in Yalanhuitz en werkt met veel enthousiasme en vertrouwen voor Vivir en Amor! Beetje bij beetje zal zij de kneepjes van het vak leren en een bekwame vroedvrouw worden. Een volledige voorstelling van de twee teams (promotores van Yalanhuitz en van Pojom) houden we te goed voor de volgende nieuwsbrief.



Zicht op de vallei waar beide clinica's zich bevinden.

Het politieke klimaat in Guatemala laat weinig aan de verbeelding over. De gewezen komische acteur Jimmy Morales heeft tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in oktober 2015 in Guatemala een overtuigende overwinning geboekt. Een man zonder politieke ervaring moet nieuwe hoop brengen voor Guatemala.

WIST JE DAT?

Er sprake is van een babyboom in de Raad van Bestuur!

Hannah in Guatemala woont en in januari bevalt van een zoontje!

Freija in het huwelijksbootje stapte met Ruben en mama is geworden van een zoontje Mauro.

Joris papa is geworden van een zoontje Gust.

Frans opa is geworden van een kleinzoontje Achiel.

Eva in blijde verwachting is van een tweede zoontje!

En ook **Wouter** opnieuw papa wordt, maar of de rij met 'zoontjes' compleet wordt, is nog een verrassing!! ;-)

Wij wensen allen van harte

Hannah (Raad van Bestuur) reisde het afgelopen jaar naar Guatemala waar zij een bezoek bracht aan het team van Pojom en Yalanhuitz. Zij koesterde de hoop beide clínicas te kunnen bezoeken maar omwille van het onrustige en onvoorspelbare klimaat¹ werd in samenspraak met Carlos beslist af te spreken in een nabijgelegen dorp, Chaquenal. Het was een blij weerzien en er werd volop gepraat over het project, het toenemende werk in beide clinicas, wensen en verlangens voor de toekomst, ...

Op vraag van de promotoren friste Hannah enkele medische onderwerpen op en er werd gelachen en gepuift bij de vraagstukken van medisch rekenen. Complicaties tijdens en na de bevalling werden grondig onder de loep genomen en vele casussen uit het afgelopen jaar werden besproken. Het is belangrijk voor hen deze verhalen over leven en dood te kunnen delen. De teams van Pojom en Yalanhuitz delen hetzelfde werk en helpen elkaar waar ze kunnen. Ze delen elkaars ervaring en kunde.



Een uitwisseling en opleiding tussen de traditionele vroedvrouwen van de regio.

De dag werd gestart met een warme atol (maisdrankje) en tortillas (maïs-pannenkoekje) met frijoles (bruine bonen) en afgesloten met een caldo (waterzooi) van kip en verse kruiden. Er werd gelachen tot een stuk in de nacht en ondanks alle onrust in de streek voel je dat de verbondenheid tussen hen nog groeit.

Na twee dagen van afwisselend werk en plezier, namen Hannah en de teams afscheid van elkaar.

Hannah werkte enkele maanden in Aktenamit, een gezondheidsproject dichtbij de grens met Belize. Later in het jaar vertrok zij naar San Marcos Atitlan waar ze in maart en april drie thuisbevallingen begeleidde.

Tot haar eigen grote verrassing is zij zelf in blijde verwachting en na een bezoek aan België in de zomermaanden vestigt zij zich definitief in Guatemala met haar partner en binnenkort verse zoon!

Vivir en Amor in Vlaanderen

De communicatie tussen Vivir en Amor-NGO, Guatemala en Vivir en Amor-vzw, België verloopt vlot. Maandelijks wordt er geskypet met Carlos, de coördinator in Guatemala. Kurt en Wouter (raad van bestuur) nemen dit voor hun rekening. Vaste agenda puntjes komen steeds aan bod: zoals het uitwisselen van medische informatie, logistieke info, financiële kwesties, het personeel en de werking van de beide clinica's, en info over de omgeving (het leven in de dorpen, politieke situatie...). Tegenwoordig verrast Carlos ons ook af en toe met een foto via WhatsApp.

Ook Hanne (raad van bestuur) werkt nu sinds half mei officieel één dag in de week voor Vivir en Amor-vzw. Hierbij kan zij nauwer het werk van beide teams in Guatemala opvolgen, maar ook hier in België op zoek gaan

¹ Sinds enkele jaren heerst er een zekere onrust in de streek waar het project Vivir en Amor, zich bevindt. Er zou een 'hydro-electriciteitscentrale' gebouwd worden, en dit zorgt voor onrust die zich uit in voor-en tegenstanders, en deze strijd mondde zich de laatste jaren ook vaak uit in interpersoonlijke gevechten. Alle samenhangende momenteel zoek in Pojom; er is geen burgemeester, geen leidinggevende organisaties of instanties ...

naar de broodnodige fondsverwerving via subsidieaanvragen en dergelijke ... Het financieel opvolgen van het project en het vervullen van de vzw-taken behoort ook tot haar takenpakket.



Francisco is nu een volleerd chauffeur voor de clinica van Yalanhuitz.

Vivir en Amor is dankbaar dat wij dit jaar via de West-Vlaamse provincie een grote financiële steun hebben gekregen voor de aankoop van een nieuwe jeep-ambulance, die heel belangrijk is onder andere voor het 'veilig' vervoeren van patiënten in noodsituaties naar het ziekenhuis in de stad Huehuetenango.

Ook via Medihulp Zuid-West-Vlaanderen zal Vivir en Amor gesteund worden voor de aankoop van medicatie in België. Deze medicatie wordt dan meegegeven in de valiezen van mensen die Guatemala bezoeken. Dit jaar konden we rekenen op de steun van priester Freddy de Geytere uit Egem (of eerder

uit San Marcos Guatemala ;-)) die de medicatie ter plaatse bracht. Waarvoor hartelijke dank!

Ook de gemeente Koksijde en stad Roeselare steunt ons jaarlijks voor het verder uitbouwen van de kliniekjes in Guatemala. Hierbij willen we dan ook allen van harte danken voor de steun door jullie bijdrage via acties zoals Dunia in Koksijde, het missiemaal in Moorsele, het missiefeest op de OLV-parochie in Roeselare, het pianoconcert van Evert, de Quiz van de gezinsbond, de sponsorloop... en jullie erg gewaardeerde giften!

Met deze financiële, maar ook morele steun blijven we inzetten op onze promotoren in Yalanhuitz en Pojom. Meer dan ooit hebben zij onze steun nodig. En die ondersteuning zullen we blijven voorzien – zowel op het medische, logistieke en financiële vlak – vanuit België.

Er zijn zoveel redenen waarom we Vivir en Amor niet willen loslaten:

We voelen ons verantwoordelijk voor de promotores. Zij zijn het die jaren geleden ervoor gekozen hebben om mee te stappen in ons project.

We voelen ons verantwoordelijk tegenover de vele vrijwilligers die doorheen de jaren Vivir en Amor mee hielpen opbouwen. Het is met grote dankbaarheid dat we terugdenken aan de tijd en energie die ze in het project gestoken hebben.

We voelen ons verantwoordelijk tegenover jullie, de vele sympathisanten die ons al al die jaren op allerlei manieren steunen.

Maar we voelen ons nog het meest verantwoordelijk voor de gewone mensen van Yalanhuitz en Pojom. Zij zijn het die in de eerste plaats weer het slachtoffer dreigen te worden van het heersende dispuut. Wij willen hen niet aan hun lot overlaten, maar zoals Vivir en Amor ooit ontstaan is, met hen – veraf of nabij – "Leven in Liefde".

Het volledige team van Vivir en Amor.