

Vivir en Amor: Leven in Liefde

Eva Verstraete uit Koksijde en Hanne Dejonckheere uit Roeselare hebben een gouden hart. De dames bieden al meer dan 20 jaar medische hulp in ontwikkelingslanden en hebben letterlijke en figuurlijke bergen verzet om de mensen in Guatemala te helpen.

Eva en Hanne leerden elkaar in 1999 kennen tijdens een cursus tropische geneeskunde. Beide dames hadden reeds enkele maanden in het buitenland geholpen als verpleegkundige en vroedvrouw en besloten in 2000 samen naar India te trekken om er te werken in een gezondheidspost. "Daar merkten we dat we dezelfde dromen deelden en ontstond het idee om te starten met 'Leven in Liefde'", vertelt Hanne. "Leven in Liefde was de titel van een liedje dat we in India hadden gemaakt. Later werd het Vivir en Amor, in het Spaans."

Hanne vervolgt: "Ons doel was om in een gebied waar geen medische voorzieningen zijn, medische hulp te bieden en vooral de lokale bevolking op te leiden om zelf verder te kunnen. Omdat ik 4 maand in een amper bestaande gezondheidspost in Guatemala had gewerkt, was de keuze voor dat land snel gemaakt. Via inzamelacties hadden we genoeg medisch materiaal en bruikbare meubels, die via 2 grote containers tot in Guatemala geraakten. Daarbij kregen we financiële en organisatorische hulp van heel wat vrijwilligers en verenigingen."

In de regio's van Yalanhuitz en Pojom, 2 afgelegen gebieden, was de gezondheidszorg zo goed als onbestaande en het was daar dat Eva en Hanne hun avontuur begonnen. "In eerste instantie mochten we



klaslokalen van een plaatselijke school gebruiken om consultaties te doen, maar die werden al gauw te klein. Dus zat er niets anders op dan zelf een gezondheidspost te bouwen. Alle bouwmaterialen -cement, stenen, deuren, ramen en golfplaten- moesten te voet of door ezels gedragen worden tot in het dorp, dat bijna niet bereikbaar was. In 2002 konden we de 'clinica' in Yalanhuitz inhuldigen."

6 jaar later kwam er een 2de kliniek in Pojom, waarna ook de uitbouw van een middelbare school en de opbouw van stenen klaslokalen volgden én de lokale medische teams werden klaargestoomd om zelfstandig te kunnen functioneren. In 2010 keerden de dames terug naar België. Tijdens een sponsorloop t.v.v. Vivir en Amor leerde Hanne haar man Kurt kennen -die ook kernlid van de vzw is geworden- en ondertussen is ze trotse mama van Salva en Siri. Maar hun geesteskind in de steek laten? Dat in geen geval!

"Vanuit België blijven we via onze vzw en raad van bestuur het plaatselijke team ondersteunen met raad en daad én financiële middelen", besluit Hanne. "Ook blijven we activiteiten organiseren en ons verhaal vertellen om mensen warm te maken. Tijdens mijn studies besefte ik hoeveel geluk wij als westerse kinderen hebben om hier geboren te zijn. Uit dankbaarheid wil ik mijn ervaringen delen met diegenen die niet zoveel kansen hebben."

Wie Vivir en Amor wil steunen, kan op 27 mei deelnemen aan de 20e Grote Sponsorloop -een feesteditie!- om 19 uur in Roeselare. Meer info vind je op www.vivirenamor.be en www.lopenvoorguatemala.be.