

Correr en Amor 2013

Woensdag 22 mei, 7:00 uur, de dag der sportiviteit is aangebroken in Pojom! Het is namelijk tijd voor de jaarlijkse carrera, want jawel, uit solidariteit met België laten ook de Pojomeros zich van hun sportiefste kant zien in een jaarlijkse loopwedstrijd! En dat kan niemand in Pojom zijn ontgaan...



Al wapperend in de wind kondigt een groot spanddoek aan de clínica al twee weken "Correr en Amor 2013" aan. In de primaria en de básico werd er in de klassen rondgegaan om reclame te maken en de hulp van de leerkrachten en de sportcommissies te vragen, en de afgelopen dagen schalden regelmatig enkele anuncio's door het dorp om iedereen uit te nodigen op de jaarlijkse loopwedstrijd van Vivir en Amor. Sportievelingen, iets minder sportievelingen, supporters, ... , iedereen is

welkom aan de Plan de Pojom om te lopen of de lopers naar de eindmeet te roepen. Dinsdag werden dan nog de nodige waterzakjes gevuld door promotoren Ana, Isabela en Carlos, de clínica is er klaar voor.

Om 7 uur 's ochtends startten Lotte en Joke met de inschrijvingen, waarbij de lopers werden onderverdeeld in verschillende categorieën volgens leeftijd, geslacht en afstand (7 of 14 km). De andere vrijwilligers, Joris en Mieke, de promotoren, en enkele hulpvaardige leerkrachten zetten ondertussen alles klaar aan het startpunt en het keerpunt bij de brug. Tegen half 8 werden Lotte en Joke wel een beetje wanhopig, want er waren nog steeds amper sportievelingen gepasseerd om zich in te schrijven. Maar wat bleek, hora en mentalidad guatemalteca, tegen 8 uur kwamen de leerlingen dan toch naar de kliniek geslenterd om hun startnummer af te halen. Hoera, de carrera kan beginnen! Met iets minder inschrijvingen dan het afgelopen jaar, maar dat zal de pret niet bederven ☺





Tegen half 9 verzamelde iedereen aan het startpunt, goed op tijd om de afstand nog voor passage van de camioneta van 11 uur af te leggen. Maar Pojom zou Pojom niet zijn als alles zonder hindernissen zou verlopen! Al snel krijgt het startpunt een telefoontje van Mieke die op weg is naar de brug. De weg blijkt versperd te zijn door twee omgewaaide bomen (gevolg van de storm de afgelopen nacht) en die zullen ze eerst moeten wegslepen voor ze tot aan de brug geraken. Gelukkig zijn Pojomeros nogal handig aangelegd met machetes en komt twintig minuten later het

verlossende telefoontje dat de carrera kan beginnen. Alle lopers aan de start, nog een laatste speech van lokaal coördinator Carlos, en START, onder luid geknetter van het nodige bommenwerk gaat de carrera van start.



Groot en, voornamelijk, klein lopen samen met promotor Carlos en vrijwilligers Lotte en Joke de longen uit hun lijf voor Vivir en Amor. Na 3,5 km komen de lopers aan de brug, waar zij van Mieke, directeur Miguel en leraar Felipe een steentje krijgen als bewijs dat ze gepasseerd zijn, waarna een lange en hete terugweg naar het beginpunt volgt. Sommigen kleinere kinderen komen verdacht snel terug aan (valsspelen is van alle culturen!), maar zij hebben er geen rekening mee gehouden dat ook bij de start een merkteken werd gezet.

Pech gehad, dus! Bij de aankomst worden stipt de tijden gemeten door promotora Maria en vrijwilliger Joris, en promotoras Isabela en Ana snellen toe met een verfrissend zakje water.



De 7 km wordt gewonnen door Josue, een leerling uit 3^{de} básico, maar ook voor de eerste jongen van de lagere school, de eerste volwassene en de eerste vrouwen in elke categorie zijn er prijzen uit te delen. Twee dappere AMERG'ers lopen als enigen de 14 km, en zijn nog achteraf nog zo fris als een hoentje. Ook voor hen zijn er natuurlijk prijzen weggelegd!

Omdat het voor de leerlingen van de lagere school tijd is voor het tien-uurtje, wordt de prijsuitreiking even uitgesteld. Iedereen keert terug naar de school en om 11u worden de prijzen van de lagere school en de volwassenen onder massale belangstelling uitgereikt op de cancha. Snoepgoed, frisdrank, een bal of een tas.. iedereen is heel blij met zijn prijs! De winnaars van de middelbare school krijgen hun prijs in de namiddag, onder luid applaus van alle leerlingen uit de básico.



Moe maar voldaan kunnen we concluderen dat de carrera weer een leuke beleving was, met iets minder deelnemers dan het vorige jaar, maar we zijn vastbesloten om tegen volgend jaar weer iedereen op post te hebben!

Om af te sluiten hebben we hieronder nog enkele sfeerbeeldjes voor jullie teged!

